

קול קורא ממועצת גדולי התורה באמריקה

לכו ונשובה אל ה'

בעת צרה ליעקב כזו, שנה שמתחילתה ועד סופה סבלו אחב"י עם קודש צרות זו בזו, החל מהפרעות הנוראות שאירעו בעוה"ר בחג שמיני עצרת כאשר נהפך לאבל מחולנו, ומאז ועד הנה תיצלנה אזננו משמוע על דם חלל ושביה ועינינו נשואות השמימה לקרוא לשבויים דרור ולאשר בחושך הגלו, ועל הגזירות הקשות שנגזרו על התורה ולומדיה ועל שמירת מצוותיה, ועל גדולי ומאורי ישראל שהלכו לעולמם ועזבו אותנו לאנחות, ועל אסונות רבים שתקפו אותנו מנער ועד זקן, ועל מצב הפרנסה שנתדלדל עד מאוד ורבים מאחב"י מתקשים להביא טרף לבתיהם, ועוד צרות רבות וקשות שעברו עלינו בשנה זו, **ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים.**

ועתה כשכל עין נשואה למרום ומצפה לרחמי שמים, **"לכו ונשובה אל ה' כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבישנו"**. על כולנו מוטלת החובה להתאזר ולהתאמץ ביתר שאת ובכל עוז **בתשובה ובתפילה ובצדקה ולהרבות זכות התורה ולקבל עול מלכות שמים**, לעורר רחמיו ית' על עמו ועל עירו ועל ארצו ועל נחלתו. ובמיוחד כעת בעמדנו בפתח ימי הרחמים והסליחות, נפתחה עת רצון בפנינו לדרוש את ה' בהימצאו, ע"י להוסיף חיל וכח בעבודת ה' ולערוך חשבון נפש כללית ופרטית, לזכותם של כלל ישראל בכלל ובפרט, למען ניכתב כולנו בספר החיים, בספר פרנסה וככללה, ובספר גאולה וישועה.

כתוב בתורה **"כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כה' אלוקינו בכל קראנו אליו"**. עמוד התפילה העומד ברומו של עולם, צריך חיזוק רב אצלנו – וצריכים אנו **להתחזק להתפלל בכוונת הלב**, לעשות תפילותינו רחמים ותחנונים לפני המקום, ולא "קבע" חלילה כמצות אנשים מלומדה. ובכלל זה צריכים חיזוק בכמה הלכות גדולות הכרוכות בתפילה, ובעוד כמה וכמה דברים שבעוה"ר רבים מזלזלים בהם.

בנוסף לזה, בשעה קשה שכזו, חובה עלינו **להתחזק ולהתאזר באמונת אומן**, היא האמונה השלמה המסורה לנו מדור דור, אשר לאורך כל הגלויות והצרות נשארנו נאמנים לה' ולתורתו, מאמינים בני מאמינים, חבוקים ודבוקים בה' ובוטחים בישועתו. וענין זה צריך חיזוק תמידי, ובפרט בעת צרה.

כמו כן, ראינו לנכון לציין כי לפני מאה שנה, בשנת תרפ"ד, היתה תקופה של צרות רבות ויוקר נורא בכל תפוצות ישראל וכלתה פרוטה מן הכיס, **וכתב אז רבן של ישראל מרן החפץ חיים מכתב גלוי** (מובא בסו"ס גדר עולם) וז"ל:

"כל אחד עומד ומשתומם ופלא הוא בעיניו מפני מה נשתנו העתים כ"כ לרעה, הלא מלבד זה שכל ישראל בכל מקום פזוריהם בין העמים כולם נעשו משועבדים, והיוקר הולך וגדול מיום ליום, והמסים והארנוניות ג"כ מתגדלים מאד, על כולם עוד הגזירות שנסבבו על התורה ומצותיה נורא מאד וכו', גם מצב הפרנסה בכל מקום הוא רע מאד. כלל הדבר עם ישראל הולכים ומתאוננים כל אחד ואחד על רוע מצבו. וכו'"

ואמרתי שעיקר סיבת הדבר שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאתנו. הוא צוה לנו 'והתקדשתם והייתם קדושים', ואחז"ל כל המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה, מעט מקדשין אותו הרבה, וכו'. וכתוב אחר אומר 'כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך וגו', והמאמר 'להצילך' כולל הרבה ענינים להצילך מן החרב ומן הרעב ומן השבי ומן הביזה, 'והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'."

קול קורא ממועצת גדולי התורה באמריקה

על כן ראינו לנכון לעורר את הציבור במיוחד על כמה נקודות שראוי לדקדק בהם בעת הזאת:

א. ראוי שיקבל כל אחד על עצמו בימים אלו – ימי הרחמים והרצון – להזהר בתפילה בציבור, כדי שכל תפילותיו יוכללו עם תפילת הרבים הנשמעת תמיד. וגם להצטרף עם הציבור באמירת מזמורי התהלים שנאמרים בציבור בסוף התפילה בכל קהילות הקודש, וגם הנשים והטף יאמרו מזמורים אלו בכל יום.

ב. שלא לדלג שום חלק מפסוקי דזמרה, ולכן יזהר כל אחד להשכים לביהמ"ד ולא לאחר, כדי שיוכל לומר כל הפסוד"ז בהתעוררות ובמתניות וברעותא דלבא כמובא בפוסקים.

ג. ליזהר מאוד משיחת חולין בשעת התפילה ובקריאת התורה, ובפרט בשעת חזרת הש"ץ אשר כתוב בשו"ע (או"ח קכ"ד סעי' ז) שהשח "הוא חוטא וגדול עונו מנשוא" (ויעויין שם במשנ"ב סקכ"ז).

ד. להתחזק באמונה בה' אשר היא יסוד הדת, וראוי לכל אחד, אנשים נשים וטף, לקבוע לעצמו לשנן את הי"ג העיקרים בכל יום בבוקר, ועי"ז נתעורר להתחזק באמונה שלמה.

ה. לקבל קבלה למעשה בענייני הצניעות, כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך והי' מחניך קדוש, ועי"ז נזכה להשראת השכינה והשגחתו ית' עלינו להצילנו מכל רעה.

ומלבד כל אלה, לב כל אחד יודע מרת נפשו ואיזה ענין מענייניו טעון תשובה ותיקון המעשים. בזמנים האלו ששוקלים דינו של אדם, חובה עלינו להתעורר לתיקון המעשים והמידות, להתחזק בתלמוד תורה וקביעות עתים, ולעבודה בלב וקבלת עול מלכות שמים, ולהרבות צדקה וחסד להחיות רוח שפלים ונדכאים. ויהי רצון ששומר ישראל יקבל את עבודתנו וישמע ברחמים וברצון את קול שועתנו ויכתבנו ויחתימנו בספר חיים טובים לשנה טובה ומבורכת ולשנת גאולה וישועה, אכי"ר.

הר"ר הלל דיינויד

הר"ר אהרן דוד גולדברג

הר"ר אליהו ברודנא

הר"ר ירוחם אלשין

הר"ר יוסף חיים פרענקעל

הר"ר אהרן פלדסון

הר"ר יצחק סורוצקין

הר"ר שלמה אליהו מילר

הר"ר יעקב שרגא הורוויץ

הר"ר שמעון יהודה שווי

הכ"ס יוסף הררי רפול

הר"ר שמואל קמנצקי

הר"ר אריה סלביאל קוטלר

Kol Koreh from Moetzes Gedolei HaTorah of America

“Lechu V’nashuvah El Hashem - Come, Let Us Return To Hashem”

[Free Translation]

In this time of distress for Klal Yisroel, a year that has been filled with endless suffering for our holy people from start to finish—beginning with the terrible event that occurred during the Yom Tov of Shemini Atzeres, which turned our celebration into mourning—we have been bombarded by reports of bloodshed and captivity. Our eyes are lifted to the heavens, yearning for the release of the captives and the return of those who have been lost in darkness. We have faced harsh decrees against the Torah and those who study it and practice its mitzvos, we’ve mourned the loss of our great leaders, and we’ve endured numerous calamities that have impacted all of us, from our youth to elders. Our means of livelihood have dwindled, leaving many struggling to provide for their families. This year has brought us many challenges, and we find ourselves with no one to rely on but our Father in Heaven.

Now, as we turn our gaze upward, seeking Divine mercy, let us heed the call: “Let us return to Hashem, for He has torn and He will heal us.” We all bear the responsibility to strengthen ourselves and to redouble our efforts in teshuvah, tefillah, and tzedakah, to increase the merit of Torah, and to accept the yoke of Heaven. We must invoke His compassion for His people, His city, His land, and His heritage. Especially now, as we stand on the threshold of the Yemei Harachachim V’haSelichos, we have a precious opportunity to seek out Hashem while He is near. We must add strength and vigor to our service of Hashem, conduct a thorough self-examination, and seek the merit of all of Klal Yisroel as a whole and us as individuals, so that we may all be inscribed in the Book of Life, in the Book of Sustenance and Prosperity, and in the Book of Redemption and Salvation.

The Torah states, “For what great nation is there that has a G-d so near to it as Hashem, our G-d, whenever we call upon Him?” The act of prayer stands at the pinnacle of our service, and we need to strengthen our commitment to pray with heartfelt intention, turning our tefillos into cries for mercy and supplication, rather than mere rote recitation. Additionally, we must reinforce our observance of the many important halachos related to tefillah and other areas where, unfortunately, many have become lax.

Moreover, in this time of crisis, it is our duty to strengthen our faith in Hashem—this complete faith that has been passed down from generation to generation. Throughout all exiles and hardships, we have remained loyal to Hashem and His Torah, steadfast believers, clinging to Him and trusting in His salvation. This commitment requires continuous reinforcement, especially in times of trouble.

We also wish to highlight that a hundred years ago, in the year 5684 (1924), our people faced immense suffering and a severe economic crisis across the Jewish Diaspora. During that time, the Rabbon Shel Yisroel, the Chofetz Chaim, penned a public letter (brought in the Sefer Geder Olam), stating:

“Everyone stands astounded, wondering why the times have changed so drastically for the worse. In addition to the fact that all Jews are being oppressed in every corner of the world, the cost of living is rising day by day, taxes and levies are significantly increasing, and the terrible decrees against the Torah and its mitzvos are overwhelming. Moreover, the state of livelihood everywhere is extremely poor, and our people are lamenting their dire situations.

“The primary reason for our suffering is because we distance ourselves from Hakadosh Boruch Hu. He commanded us, ‘And you shall sanctify yourselves and be holy.’ Our sages teach us that ‘whoever sanctifies himself below is sanctified from Above.’ Another verse states, ‘For Hashem, your G-d, walks in the midst of your camp to save you...’ The expression ‘to save you’ encompasses many matters: saving you from the sword, from famine, from captivity, and from plunder. ‘And your camp shall be holy, and He shall not see among you any unseemly thing and turn away from you.’”

Kol Koreh from Moetzes Gedolei HaTorah of America

Therefore, we find it fitting to remind the community of several key points that we should all be diligent about at this time:

- 1.** Each person should commit, during these Yemei Harachamim V'haratzon, **to be vigilant about davening with a minyan**, so that all our prayers may join together with the collective prayer, which is always heard. Additionally, we should join the community in reciting the chapters of Tehillim that are said together at the end of davening in all holy communities, and **women and children should also recite these chapters of Tehillim daily.**
- 2. No part of Pesukei Dezimra should be skipped.** Therefore, everyone should strive to arrive at shul early and not be late, so that they can recite the entire Pesukei Dezimra with enthusiasm and focus, as mentioned in the halachic sources.
- 3. Great care should be taken to avoid idle conversation during davening and the reading of the Torah**, especially during chazaras hashatz, as it is written in the Shulchan Aruch (Orach Chaim 124:7) that one who engages in such conversation “sins and his sin is greater than one can bear.”
- 4.** We must strengthen our faith in Hashem, which is the foundation of our faith. It is appropriate for everyone—men, women, and children—to set aside time **every morning to review the Thirteen Principles of Faith**, thus awakening ourselves to strengthen our complete belief.
- 5.** We should **accept upon ourselves practical commitments regarding modesty**, for, as the posuk states, “Hashem, your G-d, walks in the midst of your camp, and your camp shall be holy.” By doing this, we will merit the presence of the Shechinah and the supervision of Hashem to protect us from all evil.

In addition to all this, each person knows the state of their own soul and which matters require teshuvah and improvement. In these times, when judgments are weighed, we must awaken to correct our actions and character traits, strengthen our Torah study and set fixed times for learning, serve with our hearts, accept the yoke of Heaven, and increase acts of charity and kindness to uplift the spirits of the downtrodden. May it be Hashem's will that the Shomer Yisroel accept our service, hear our cries with mercy and favor, and inscribe us in the Book of Good Life for a blessed year, filled with redemption and salvation. Amein, so may it be His will.

Moetzes Gedolei HaTorah of America